



Weekbrief

Parochie De Heilige Familie regio Hoeksche Waard

Week van 7 t/m 13 oktober 2018
27^e zondag door het jaar
Gezinsviering mmv Deo Melodia

Gebedsintenties Oud-Beijerland:

- Zo** Willem Groen en Elisabeth Groen-Raets en overleden kinderen
Gerardus Hendrikus Koenraadt en
Claziena Christina Maria Koenraadt-van Rhijn
- Di** Meindert Cornelis Leeuwenburgh en Petronella Leeuwenburgh-Groen
Hendrikus Gerardus Koenraadt
Cornelia van Overbeek
Franciscus Jacobus Willibrordus van Zeeland
- Vr** Cornelia van Overbeek
Johannes Merckx en Petronella Merckx-Heshof

Oud-Beijerland		weekend	Puttershoek	
11.00	EV (GS) mmv Deo Melodia met collecte wereldmissiedag voor de kinderen	zo 7 okt	09.30	EV (GS) Met missie collecte
11.00	WCV m.m.v. Cantando	zo 14 okt	09.30	WCV
19.00 09.00	Di EV Mariaviering m.m.v. Ad Fontes Vr EV	Week-Vieringen		
14.30-	Dinsdag vervalt de Rozenkrans 15.30 Woensdag kerkopenstelling			

Mededelingen:

- Vanwege de Mariamaand is de kerk **elke woensdag** geopend van 14.30 tot 15.30 uur voor stil gebed, een rustig moment of een kaarsjes opsteken.
- De hoofdcollecte is dit weekend voor de **Wereldmissiedag** voor de kinderen. U kunt ook geven via IBAN NL14 INGB 0000011020 t.n.v. Missio Wereldmissiedag voor de kinderen, Den Haag.
- Kinderen die zich willen opgeven voor zingen bij **Deo Melodia** zijn van harte welkom. De repetities zijn steeds op woensdagavond van 19.15-20.00 uur.
- Er is iedere zondag (behalve bij gezinsvieringen) een **kinderwoorddienst**.
- Volgende week zondag (14 oktober) is het weer soepzondag. De **soep** met brood (€1 per kom) wordt vanaf 13 tot 14 uur geserveerd.
- Met ingang van 1 september tot aan de datum van zijn wijding, **is de heer S. Lokken** benoemd tot kandidaat-diaken in de parochie H. Familie te Oud Beijerland e.o.
- U wordt van harte uitgenodigd voor de officiële “Afsluiting van het Bedevaartseizoen 2018 te **Brielle**” op zaterdag 13 oktober. Zie hiervoor het persbericht in het halletje.
- We zoeken nog een **wijkcontactpersoon** voor de Zeeheldenwijk/Centrum Zuid in Oud-Beijerland. Verdere informatie: zie de nieuwe Rond

Van kinderen in het koninkrijk

Laat die kinderen bij Me komen, ... waarom toch die kinderen? Kinderen hebben niets om zich op te laten voorstaan. Het enige wat zij moeten doen is de liefde ontvangen die hun aangeboden wordt. Jezus wil dat wij, niet als kinderen, zijn liefde dankbaar ontvangen. Dat valt niet mee voor ons, want wij denken altijd dat wij liefde moeten verdienen. Maar Jezus houdt van ons, ook zonder dat wij daar iets tegenovergesteld hebben. En omdat Hij als eerste ons heeft liefgehad, zonder dat wij daarvoor iets hoeven te presteren, moeten wij ook elkaar liefhebben.

Henri Nouwen